

Sayısal nesil - Onlar için endişe etmeli miyiz?

İlk sayısal nesil, sayısal dünyada doğan ve içinde büyüyen çocuklarımız, artık büyümeğe başladı. En büyüğü 16 yaşlarında olan bu nesil, World Wide Web, iPod, mp3 çalıcısı, bilgisayar, cep te-



**ÇETİN KAYA
KOÇ**

lefonu ve iPhone ile birlikte doğdular ve artık büyümektedirler. Geleceğin onların istedikleri ve hayal ettiklerine şekilleneceğine hiç şüpheniz olmasın. Dünya ekonomisi, siyaseti, kültürü ve hatta aile yapısı artık bir değişim içinde. Bu değişimin motoru kişiselleşen bilgisayar teknolojileri ve aktörleri ise 16 yaşlarındaki sayısal nesil.

Sosyologlar şimdi onlara Dijital Yerliler (Digital Natives) diyor, çünkü tamamiyle bu dünyanın içinde doğdular ve büyümektedirler. Buna karşılık onların abileri, anne veya babaları, yani 20 veya 30 yaşlarının üzerinde olan çoğumuz, sayısal dünya ile sonradan tanıştık. 30 yaşına kadar analog FM radyodan veya teypten müzik dinlerken, şimdi iPod'a hayranlıkla bakıyoruz ve kullanmaya çalışıyoruz.

Bizler bu dünyaya sonradan geldik, yani bizler, Dijital Göçmenleriz (Dijital Immigrants). Metroda kulağındaki iPod hoparlörleri ile müzik dinleyenlerden ve onlardan taşan bas seslerden rahatsız oluyorsanız,

bilgisayar ile ilginiz iş yerinden veya evden birkaç e-posta göndermekten ibaretse, siz Dijital Göçmenler ailesine aitsiniz demektir.

Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler arasında bir bilgi ve davranış uçurumu olduğuna hiç şüphe yok. Her iki nesil arasında her zaman bir uçurum olur, ancak bu Dijital Yerliler sanki çok fazla zaman kaybediyorlar gibi geliyor bazen. Zamanlarını Facebook, MySpace, Twitter, iPod, mp3, e-posta, anında mesajlaşma, ve kısa mesajlarla geçiriyor gibiler. Ne zaman ders çalışıyorlar? Matematik öğreniyorlar mı, Tolstoy okuyacaklar mı, tarihten haberdarlar mı? Bir yandan bu soruların cevaplarını merak ediyoruz ama diğer yandan onlar hakkında çok endişe ediyoruz. Etmeli miyiz?

koc@cryptocode.net